

Samen

Pinksteren



Kleurplaat Pinksteren

*Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.*

*Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.*

Lied 701: 1, 3

Van binnen groeien

Als kind had ik het idee dat je maar beter geen pitten van een appel kan inslikken, voor je het weet groeit er een boom uit je oren. Volgens mij denken veel kinderen dat, misschien fluisteren ouders hen die gedachte in.

Als groot mens weet ik dat je zeker van binnen kunt groeien, maar dan geestelijk of spiritueel. Soms spreken mensen dan ook over geestelijke groei. Ik vind dat nogal vaag en verheven klinken, te geestig en te weinig aards.

Maar toch is groeien van binnen echt aards. Het gaat over alledaagse zaken als jezelf rust gunnen, de ander ruimte geven, grenzen stellen, leren vergeven, je laten helpen, beter leren luisteren, evenwicht vinden tussen open- en dichtgaan en noem maar op.

Liefde-zonder-maar

Het is bijna Pinksteren: geestelijke groei moet wel te maken hebben met de Geest.

Ook de Geest is heel aards, hoewel het wel eens lijkt of mensen Haar helemaal laten opgaan in **halleluja prijs de Heer**.

De Geest leert ons om de liefde van Christus tot in onze wortels te laten doordringen. Onze wortels zitten in de aarde. Het Bijbelse beeld van de mens als een boom vind ik een mooie beeldspraak. Het geeft aan dat de vruchten van binnenuit groeien, het is een natuurlijk proces. De boom voedt zich met sappen en met zon – zo groeit en bloeit hij.

Aardig doen, doe 's lief, je beste beentje voorzetten – dat heeft ook allemaal z'n waarde. Maar als het niet van binnenuit gevoed wordt, houdt het niet stand.



Een mens is als een boom: je kunt je voeden met de liefde van Christus, en zo groeien de vruchten van de Geest heel natuurlijk.

Maar vruchten van de Geest, groeien die juist niet tegennatuurlijk?

Paulus zegt zelfs (Galaten 5: 24) dat je je eigen natuur aan het kruis moet slaan. Want die eigen natuur denkt alleen maar aan zichzelf, aan zo goed mogelijk overleven.

Met een verwijzing naar evolutie wordt wel verklaard, waarom mensen veel meer voedsel eten dan ze nodig hebben. We blijven onszelf vaak volstoppen met vetten en koolhydraten, vanuit een vaag besef dat we dan een voorraadje hebben als de kale winter aanbreekt. Omdat die de laatste decennia niet meer is aangebroken (in de westerse wereld), worden we met z'n allen te dik.

Zo werkt een natuurlijk overlevingsmechanisme tegen ons.

Het maakt uit wat je eet, en je natuurlijke drang is niet altijd een goede raadgever.

Dat geldt ook voor geestelijk voedsel (sorry voor dat vreselijke woord; het bederft meteen mijn eetlust, maar ik weet geen beter). Als je je vooral volstopt met (geestelijke) junkfood, hoe groei je dan van binnen? Als je jezelf bijvoorbeeld voedt met de haat die op sommige sociale media rondgaat, hoe vergiftig je dan je ziel? Als je jezelf alleen maar voedt met verstrooiing, hoe groei je dan van binnen?

Wat je goed laat groeien, is de liefde van Christus die jou voedt met liefde-zonder-maar. Wat je goed laat groeien zijn de leefregels van God die je aan het denken zetten, zoals Psalm 1 zo mooi zegt.

Er is niets tegen guilty pleasures, integendeel. Zo eet ik met veel plezier regelmatig de eigengemaakte friet van het Belske, een aanrader. En er is niets leukers dan elkaar – nu gaat het weer over geestelijk voedsel – je **guilty pleasures** op te biechten.

Van binnen groeien heeft te maken met nadenken over wat er leeft in je hart aan goed en aan kwaad. Het is jezelf onder ogen zien: je hoogmoed en je zelfafwijzing, je behulpzaamheid en je jaloezie, je haatgevoelens en je medeleven, je te hoge eisen en je verlangen naar rust, en noem maar op. Van binnen kun je groeien door jezelf onder ogen te zien en jezelf te leren accepteren, omdat Christus jou accepteert met liefde-zonder-maar. Het is de Geest die ons leert om de liefde van Jezus tot in onze wortels te laten doordringen.

Leve de Geest!

Tjalling Huisman

Pinksteren – of wat mij beweegt

Wij hebben een christelijke tijdrekening waarin men een bepaald jaar aanduidt als voor of na Christus. Men bedoelt eigenlijk voor of na de geboorte van Christus.

Nu wil ik de betekenis van Kerst en de menswording van Jezus niet ter discussie stellen, maar is er nu echt iets nieuws begonnen met Kerst? Uiteraard kan zonder de geboorte van Christus geen Goede Vrijdag of Pasen komen, maar kunnen we nu werkelijk spreken van een nieuw tijdperk dat met Kerst begon?

Ik denk dat het meer gepast zou zijn om een nieuw tijdperk met het Pinksterfeest te laten beginnen. Met de uitstorting van de Heilige Geest

is iets nieuw gekomen. De kerk is geboren. Maar dit geldt ook voor het individu. Wie door de Heilige Geest verbonden is met Christus, die is, zoals Paulus het formuleert, een 'nieuwe schepping' geworden (2Kor.5:17). Wij zouden kunnen zeggen dat er in het leven van een gelovige een tijd van 'voor Christus' en 'na Christus' is.

In de praktijk roept dit echter de nodige vragen op. Is er echt iets nieuws begonnen in mijn leven? Kan ik dit zien of voelen? Of is het alleen door het geloof te zien? Vooral wanneer mensen van jongs af aan christelijk waren en er nooit een dramatische overgang te constateren was. Wij trekken soms veel te snel conclusies voor onszelf of voor een ander wanneer iets in het geloofsleven niet in een bepaald schema past.

Maar toch ben ik blij dat wij in de Protestantse Kerk het fenomeen kennen van het belijden doen. Ook dit jaar hopen wat jonge mensen met Pinksteren hun geloof in het openbaar te belijden. Dit betekent niet dat ze een punt zetten achter een lange religieuze zoektocht maar dat ze een dubbele punt durven te zetten: ze geven antwoord op de vragen die God met de doop aan hen heeft gesteld: Laat je toe dat ik jouw God ben? Laat je toe dat ik jou liefheb en je verlos, zodat je verbonden mag zijn met Mij? Zoals gezegd gaat het om een dubbele punt. Het verhaal gaat verder. Met vallen en opstaan, samen met Christus. Dit willen we samen vieren.

Werner Gugler

De toekomst van de kerk

De titel van dit stukje verwijst naar een brief die de Algemene Kerkenraad begin april naar de wijkkerkenraden heeft gestuurd. Deze brief heeft te maken met een proces dat gestart is met de gemeentebijeenkomst van november verleden jaar. Toen hebben we gesproken over de bemensing van de bestuursorganen binnen de Protestantse Gemeente Eindhoven.

Dit ging met name over het grote aantal vacatures binnen deze organen en het feit dat vele mensen het werk daar al heel lang doen en over niet te lange tijd zullen gaan stoppen. Tijdens de gemeentevergadering hebben we hierover gesproken in groepen. Dat gaf een levendige discussie, waaruit een flink aantal suggesties kwam.

Eind maart is de Algemene Kerkenraad bijeengekomen om verder te praten over dit onderwerp. Het werd een open discussie waar een groot aantal onderwerpen besproken is. Het belangrijkste punt is dat we naast het vinden van oplossingen voor

de bestuursproblemen op de korte termijn het nog meer belangrijk vinden om binnen de kerk een gesprek te starten hoe we de toekomst van de Protestantse Gemeente Eindhoven zien op de wat langere termijn.

Om uit de brief die we als Algemene Kerkenraad hebben opgesteld te citeren: 'Wij denken dat het tijd is om ons met elkaar als gemeente grondig te bezinnen op de vraag wie we zijn als gemeente van Christus. Wat delen wij, wat brengt ons bij elkaar? Wie willen en kunnen we zijn? Wat zegt dat over de toekomst van ons kerkzijn in Eindhoven? Waar leggen we dan de komende jaren accenten? Als we dat samen goed weten, kunnen we vervolgens nadenken over de vraag hoe je dat het beste kunt organiseren'.

Dit bezinningsproces zal tijd kosten. Het huidige plan is om eerst een groep te vormen die dit bezinningsproces zal ontwerpen en erover zal nadenken hoe we dit gaan doen, welke onderwerpen we gaan bespreken en welke hulp we hiervoor nodig hebben. Het plan is dat deze groep

zal bestaan uit een aantal vertegenwoordigers van iedere wijk en daarnaast een aantal mensen van de Algemene Kerkenraad. De bedoeling is dat deze groep na de zomer aan het werk zal gaan. Het hele proces zal waarschijnlijk meer dan een jaar vergen, waarbij we ook regelmatig de gemeenteleden zullen betrekken.

Naast het starten van dit bezinningsproces zal de Algemene Kerkenraad in de loop van dit jaar ook een aantal stappen nemen om de werklust van de bestaande bestuursorganen te verlichten door het aantal taken te verminderen. Ook zal gekeken worden of we het aantal vereiste bestuursleden kunnen verminderen in lijn met de huidige bemensing en de bestaande plaatselijke regeling hierover aanpassen. Als besloten is wat we gaan doen, zal dat aan de gemeente worden doorgegeven. Kortom genoeg om ons de komende tijd bezig te houden.

Henk Grootjans

Jaarrekeningen 2022

De jaarrekeningen over 2022 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen zijn besproken in de Algemene Kerkenraad en hierin goedgekeurd.

Deze zijn nu beschikbaar op de website van de PGE en U kunt ze ook opvragen bij het kerkelijk bureau via kerkelijk.bureau@PKN-eindhoven.nl

Als U vragen of opmerkingen heeft gaarne doorgeven aan het kerkelijk bureau

*Henk Grootjans,
voorzitter Algemene Kerkenraad*

Thierno is vader geworden

Thierno is een asielzoeker uit Guinee en heeft de Guinese nationaliteit. In april 2001 heeft hij een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel ingediend. Hij is in Nederland aangekomen als alleenstaande minderjarige. De asielaanvraag van Thierno is destijds afgewezen.

Thierno zit echter niet stil als hij uitgeprocedeerd raakt. Hij gaat naar school en volgt daar Nederlandse les, hij gaat geregeld naar de Huiskamer in Eindhoven en heeft veel vrienden in Eindhoven. Eigenlijk is hij een echte 'Eindhovenaar' geworden. Thierno trouwt en wordt vader van een dochter. Helaas loopt de relatie met de moeder van zijn dochter stuk en gaan ze uit elkaar. Dit weerhoudt Thierno er niet van om zijn dochter te zien. Zijn

dochter is alles voor hem. De moeder is echter niet blij met een omgangsregeling en frustreert deze. Thierno is verdrietig en doet alles binnen zijn mogelijkheden om zijn dochter te kunnen zien en voor haar te kunnen zorgen.

Met behulp van VidK start hij een procedure bij de rechtbank om omgang te krijgen met zijn dochter. Naast deze procedure start Thierno samen met VidK ook een procedure bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst op grond van artikel 8 EVRM, 'eenieder heeft het recht op eerbiediging van zijn familie-, privé- en gezinsleven'. Hij kan zich immers niet permitteren dat hij nu Nederland moet verlaten en de rechtszaken mist over de omgang met zijn dochter. In januari 2023 wordt de ver-



blijfsvergunning door de Immigratie- en Naturalisatiedienst afgegeven.

De zaak rondom de omgang met zijn dochter loopt. Thierno hoopt dat alles zo snel mogelijk goed is geregeld en goed is vastgelegd. Hij heeft werk gevonden in Eindhoven en draait volledig mee in de maatschappij.

*Manon Brouwers
Vluchtelingen in de Knel*

Verbonden

Onlangs kwam ik voor een repetitie van onze cantorij weer eens in de Adventskerk, omdat onze eigen Ontmoetingskerk gesloten was vanwege de verbouwing. Wij moesten dus uitwijken, en ineens stond ik sinds jaren in de hal van de kerk, die met zijn wortels zo diep in mijn bestaan was gevestigd.

Ik ben geboren in 1964 en aangezien mijn levenspad mij een zeer honkvast bestaan heeft gebracht, woon ik al 58 jaar in dezelfde wijk, namelijk in Gestel, Eindhoven. In de Adventskerk ben ik gedoopt, ging ik naar de kindernevendienst, naar catechisatie, speelde er in een leken spel, in musicals, deed mee aan talloze startzondagen. Ik leerde in de kerk mijn liefste levensmaatje kennen, en wij trouwden er.

Onze kinderen gingen ook aldaar naar de kindernevendienst en de jeugdkerk, bereidden jeugddiensten voor. Mijn ouders werden vanuit deze kerk begraven.

Enige jaren geleden is de Adventskerk samen gegaan met de Ontmoetingskerk. De weg naar het samengaan was niet gemakkelijk en verliep met vallen en opstaan. Tijdens de laatste dienst in de Adventskerk hield ik mijn ogen niet droog toen de paaskaars en de bijbel werden uitgedragen, en voelde dit of een deel van mijn wortels werd doorgesneden.

Na het eerste, aarzelend wennen voelt de Ontmoetingskerk inmiddels al heel lang als een warm bad, waar ik me thuis en veilig voel. Vanwege de verbouwingsweek kerkten wij diezelfde week in de Johanneskerk, omdat onze kerk nog steeds gesloten was. Tijdens het koffiedrinken aldaar raakte ik in gesprek met verschillende mensen, en kocht ik wat lekkers dat door de kinderen werd verkocht voor een goed doel.

De ontvangst voelde als een warm bad. Ik sprak iemand die mij vertelde dat hij bij mijn oudste broer in de klas had gezeten en dat hij hem binnenkort weer zou zien op een reünie.



Tijdens dit gesprek besepte ik dat de unieke waarde van de kerk en het geloof én mijn wortels niet in een gebouw schuilen, maar in onze verbondenheid met elkaar. Zo mooi verwoord in de woorden van Sytze de Vries in Lied 280:

'Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgedaan'

Hermien Fijan-van der Spek

Inclusief zijn, hoe doe je dat?

Hoe maak je je studie- of studentenvereniging inclusief? Hoe zorg je ervoor dat alle studenten zich er thuis kunnen voelen, ook als zij verschillen qua culturele achtergrond of kijk op het leven? Hoe ontdek je wat je eigen waarden zijn en hoe ga je ermee om als jouw waarden botsen met die van anderen?

Deze vragen zijn de laatste jaren prangender geworden, aangezien de studentenpopulatie op de TU/e veelzijdiger en internationaler is dan ooit. Daarom werd het idee geboren om aan studentenbesturen workshops 'Inclusive Leadership' aan te bieden. We zijn samen met Lara Hofstra (TU/e diversity officer, die ons bij deze workshops ondersteunde) en studentenbesturen om de tafel gaan zitten om de behoeftes van de besturen te peilen. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat we in onze Inclusive Leadership workshops het volgende aan de orde willen stellen:

1. *Openheid & dialoog* houding: hoe creëer je een open sfeer, waarin naar elkaar geluisterd wordt en mensen kwetsbaar durven te zijn?
2. *Waarden onderzoeken*: welke waarden zijn je dierbaar en welke waarden zijn betekenisvol voor de ander?
3. *Bruggen bouwen*: hoe blijf je een open houding houden en open vragen stellen, ook als de ander andere waarden (en normen) heeft dan jij?

4. *Omgaan met conflicten*: hoe onderzoek je bij een conflict de onderliggende waarden en zoek je naar creatieve vervolgstappen, die daaraan recht doen?

Zo hebben we bijvoorbeeld tijdens een eerste workshop aan het bestuur van FISO (de studentenkoepel voor welzijn, diversiteit en internationalisering) verkend wat de onderliggende waarden/drijfveren van de bestuursleden zijn om zich voor FISO in te zetten en hoe je over deze waarden in een veilige sfeer in gesprek kunt gaan. In een tweede workshop hebben we een actueel conflict van alle kanten bekeken, onderliggende waarden van verschillende gezichtspunten onderzocht en gereflecteerd over creatieve vervolgstappen in het proces.

Het was indrukwekkend om te zien hoe de deelnemende studenten elkaar hebben bevraagd en naar elkaar hebben geluisterd. De vragen die zij elkaar stelden werden steeds opener en de houding veranderde van 'neiging tot discussiëren' (wie heeft er gelijk?) naar een 'dialoog houding' (wat leren we van elkaar?). Na afloop lieten deelnemers weten dat ze blij waren met de open sfeer in de workshops en dat ze door het interactieve karakter aan het denken zijn gezet.



Deelnemers zoeken hun kernwaarden

Één van de deelnemende studenten schreef na afloop: *'Ik heb aan de Inclusive Leadership training deelgenomen met mijn bestuur. We hebben twee goede sessies samen gehad, in de eerste hebben we de waarden besproken, die onder de doelen en visie van ons bestuur liggen. Tijdens de tweede sessie hadden we een diep gesprek over een casus uit onze eerste periode als bestuur. Het was erg verhelderend om deze casus samen met TINT te bespreken! Zij gaven waardevolle input en hielpen ons de casus vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.'*

Kortom: geslaagde workshops, die we hopenlijk in de toekomst aan meer studentenbesturen kunnen aanbieden.

Margit van Tuijl
Studentenpastor/life coach bij TINT

Zingen

Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven voor SAMEN.

Vanwege mijn werk in een ziekenhuis als palliatief-/transfervverpleegkundige moet ik vele zondagen werken, maar mijn betrokkenheid bij de Johanneskerk is desalniettemin groot.

In de coronatijd ben ik begonnen met zingen in de kerk. Dit was een heel bijzondere ervaring. Het was vreemd om vaak alleen met de dominee en de organist/pianist in een lege kerk te zingen! Maar het voelde ook heel vertrouwd aan en heel plezierig. Al konden we op dat moment niet overzien wat de besmettingsrisico's voor onszelf waren...

Op de donderdagavond - als de liturgie binnen kwam - startte het oefenen met zingen. Mijn huisgenoten konden meegenieten van deze opmaat naar de zondagse kerkdienst toe! Zingen is goed voor de ziel: het brengt je dicht bij je emoties en beïnvloedt je stemming positief.

Na een tijdje mocht het aantal zangers worden uitgebreid en brachten we soms wat 4-stemmige liederen ten gehore: dit voegde weer een extra dimensie toe. Geleidelijk aan mochten er meer mensen gaan zingen en ook dat was weer heel fijn: samen zingen is toch wel heel essentieel voor vele kerkgangers!

Tijdens de coronatijd kwam de vraag of ik een stuk pianobegeleiding bij de kerkdiensten zou willen gaan doen - dit vanwege een groot tekort aan organisten in de kerk. In een heel plezierige samenwerking met onze cantor Els Kiesewetter is dit nader opgebouwd.



Ook hierbij geldt dat vanaf de donderdagavond - als de liturgie binnenkomt - er liederen thuis op de piano klinken en dat een aantal dagen ons huis in het teken staat van de zondagse kerkdienst die gaat komen. Een prachtige voorbereiding op de zondag!

Zingen is goed voor de ziel

Met betrekking tot zingen had ik onlangs een bijzondere ervaring toen mijn moeder in het hospice lag. Op een vrijdagmiddag komt een jonge dame binnen op de kamer van mijn moeder en ze vraagt haar of ze houdt van zingen. Mijn moeder vertelde dat ze dagelijks psalmen zingt, omdat ze die als kind op school geleerd heeft: deze liederen blijven zo een heel leven bij je.

In de bijna 100 jaar dat ze leefde was er veel weggevallen, zeker nu ze in het hospice lag. Maar de psalmen en gezangen kon ze zo ophoesten en die gaven haar troost en moed. Drie coupletten van 'Wat de toekomst brengen moge' werden zo samen gezongen!

Geweldig hoe liederen diep in je ziel kunnen zitten en een houvast geven in elke fase van je leven.

*Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!.*

*Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie,
ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom.*

*Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen en
geleid mij als een kind.*

*Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.*

Carla Valstar-Wijsman

Joachim en Anna - afsluiting van het seizoen

We gaan dit seizoen afsluiten met een gezamenlijke lunch. Gelukkig konden we dit seizoen weer bij elkaar komen na een lange periode van corona.

Traditiegetrouw sluiten we het seizoen af met een lunch, ditmaal bij De Rooi Pannen, Kaakstraat 1 in Eindhoven. De lunch zal plaatsvinden op 30 mei a.s. van 12.00 tot 14.15 uur.

Er wordt een driegangenverrassingsmenu geserveerd. Er kan geen rekening gehouden worden met speciale diëten. De kosten zullen €15 bedragen. Uit de pot wordt een drankje vergoed. Het is de

bedoeling dat u zich voor deelname opgeeft via e-mail: joachimenanna@hotmail.com en voor deelname betaalt via een storting op rek. nr.:

NL75 INGB 0004 4190 57 t.n.v. WW Lamper-Douma onder vermelding van: Lunch Joachim en Anna.

Opgave en betaling voor deelname graag vóór 19 mei in verband met de reservering bij De Rooi Pannen.

U bent van harte uitgenodigd en we verwachten een gezellig samenzijn.

*Namens Joachim en Anna,
Klaas Meijer*

SOVE-vieringen

Op 6 mei is er weer een viering van SOVE. IN het kader van het jaarthema: Een radicale Jood, de zeven brieven van Paulus.

Het Schriftgedeelte is deze avond: Galaten 5: 13-26
Voorganger is Roy Clermons
Het koor zingt onder leiding van Karel Baken, met begeleiding door Ronald Kamminga.

U bent van harte uitgenodigd deze avond met ons mee te vieren

Plaats: Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b
Aanvang: 18.30 uur

Namens SOVE, Wil van Egmond

Bijbelacademie

BIJBEL-ACADEMIE KRUISPUNT

Donderdag
11 mei 2023
20.00 uur

ds. W. Gugler
Adventskerk




Jezus & Mohammed
Het hoofdgebed van de Islam
vergeleken met het Onze Vader



Protestantse Gemeente
Eindhoven
Kruispunt

Op donderdag 11 mei willen we het hoofdgebed in de Islam vergelijken met het Onze Vader. Dit gebed is in feite het eerste hoofdstuk van de Qur'an, de *Al Fatiha* (= de opening) en wordt door een moslim ruim 14 keer per dag gebeden. Het is zeer verhelderend te weten *wat* een moslim zo vaak bidt en welk geloof daarin tot uiting komt. In deze vergelijking van de *Al Fatiha* met het *Onze Vader* gaat het mij primair erom handvaten mee te geven voor een opbouwend gesprek over het bijzondere van ons geloof.

Normaliter is er op de vierde zondag van de maand ook een Bijbelacademie om 19.00 uur. Maar op 28 mei is vanwege Pinksteren geen avondactiviteit.

Werner Gugler

Een parel in Gods ogen, Henri Nouwen

In mei en juni (of als dat er dan niet van komt in het nieuwe seizoen) wil ik op vier maandagavonden het boek 'Een parel in Gods ogen' van Henri Nouwen bespreken.

Henri Nouwen (1932 – 1996) was een katholieke priester. Ook was hij hoogleraar aan diverse universiteiten in de V.S., onder andere aan het prestigieuze Harvard. Hij verliet deze universiteit om in een gemeenschap met verstandelijk gehandicapten te gaan wonen. Hij heeft vele boeken geschreven die door velen zijn gelezen.

In 'Een parel in Gods ogen' probeert hij uit te leggen wat geloven in God kan betekenen voor de moderne mens. De ondertitel van het boek is 'gedachten over de betekenis van een mensenleven'.

Henri Nouwen schrijft zonder zware geloofstaal te gebruiken, in een stijl die zo direct is dat ik er de eerste keer door geschokt was. Het boek is niet moeilijk maar wel diepgravend, het raakt je hart zonder dat het sentimenteel wordt.

Tjalling Huisman



Kamers met aandacht

Soms hoor je van een nieuw maatschappelijk initiatief dat zo bijzonder is, dat het je verbaast dat je er niet eerder van hoorde. Zo kregen we een bericht van Monique Heesterbeek, die sinds enkele maanden werkzaam is als coördinator van Kamers met Aandacht in Eindhoven. Een project dat gesteund wordt door gemeente Eindhoven.

Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben en deze willen verhuren aan een jongere. Iedere woonruimte is geschikt. Zoals een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een alleenstaande of bij een ouder echtpaar. Maar ook een kamer in een studentenhuis zou helpend kunnen zijn voor de jongeren die een

kamer zoeken. De jongeren krijgen begeleiding van hun eigen hulpverlener. Met een beetje persoonlijke aandacht bouwen ze een eigen netwerk op om op terug te vallen. Totdat ze uiteindelijk helemaal op eigen benen kunnen staan.

Voor zowel de jongere als de verhuurder is het project een win-win. Het is een mooie kans voor mensen die wat leven in huis willen. Daarnaast levert verhuur ook financieel wat ruimte op en voor jongeren is het een mooie manier op weg naar zelfstandigheid.

Monique vroeg ons of we (meer) bekendheid konden geven aan Kamers met Aandacht. En dat kunnen we. Met dit berichtje in SAMEN. Maar



Kamers met Aandacht

mogelijk ook nog wel op andere manieren. Ze wil graag over Kamers met Aandacht komen vertellen, bijvoorbeeld op een inloopbijeenkomst of een soos. Misschien hebt u wel een kamer over? Of wilt u meer weten? U kunt haar bereiken via 06 53565421 of door het sturen van een berichtje naar monique@kamersmetaandacht.nl.

Namens alle diakenen,

Antje Dekker

Pasen en Pinksteren op één dag

Pasen en Pinksteren op één dag.

Voor ons is dat ongewoon en zo goed als onmogelijk. We hebben zegswijzen voor deze onmogelijkheid:

Sint Juttemis, als de kalveren op het ijs dansen. Als Goede Vrijdag en Pasen op één dag vallen...
Dan bedoelen we; dat komt nooit voor.

Zo is het niet in het evangelie volgens Johannes. De leerlingen ontvangen de heilige Geest 'Als het dan laat is, op die dag, de eerste van de sabbatsweek...' Dat is de avond van de dag waarop Maria van Magdala naar het graf is gegaan. Op de dag van zijn opwekking uit de dood verschijnt de Heer aan zijn volgelingen. Hij groet hen met vrede, blaast hun toe en zegt: 'neemt in u op de heilige geestesadem'. Zoals de eerste mens in de tuin van Eden levend wordt doordat de Eeuwige zijn adem in hem blaast, zo ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige geestesadem. Ze worden mensen die met Hem leven. De Kerk heeft dat begrepen en het onder woorden gebracht in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Daar wordt gezegd: 'Wij geloven ... in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt...'

Pasen en Pinksteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is eigen aan Johannes om met na-

druk te zeggen dat de volgelingen van Jezus delen in het opstandingsleven van hun Heer. De evangelist gebruikt daar een heel eigen taal voor. Die is al te horen als Johannes het sterven van Jezus beschrijft. Alleen bij Johannes lezen we: '...Jezus ... geeft de levensadem prijs'. Het Griekse woord dat Johannes gebruikt, wordt meestal vertaald als 'overleveren'.

Johannes maakt duidelijk dat wij 'prijsgeven' hier niet alleen moeten lezen als 'verloren (laten) gaan', maar dat het ook de betekenis heeft van 'doorgeven ten bate van anderen'.

Ook Lucas, de andere evangelist die schrijft over de komst en de gave van de heilige Geest, ziet Pinksteren niet los van Pasen. Hij vertelt: 'Toen de dag van de Vijftigste vervuld werd...' Pinksteren is de vijftigste dag van Pasen. Een eigen naam krijgt het feest niet. Als er zeven keer zeven dagen geweest zijn, breekt de volheid van Pasen aan. Ook als ze niet op één dag vallen zijn Pasen en Pinksteren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook bij Lucas gaat het erom dat mensen levensadem ontvangen die hen bezielt en beweegt. Bij hem is dat meteen de kring van alle volken op aarde. Lucas beschrijft de komst van de geest in wat krachtiger woorden: storm en vuur. Johannes kiest voor een intiem en stiller moment: levens-

adem, levensgeest. Welke woorden ook klinken, het gaat om ons leven door, met en in Christus.

De apostel Paulus weet dat wij delen in het lijden van Christus. Dat gaat allereerst om het verzet, de weerstand die het evangelie oproept. Het gaat over de ontijdige en onverdiende dood door onrecht. Paulus weet ook dat dat niet het laatste woord is. Wij delen ook in de opwekking van de Heer.

*Ik zeg het allen dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.*

*Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.*

*Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.*

Bert Jan van Haarlem

Oproep: Het vakantiebureau zoekt (zorg)vrijwilligers

Wil je vrijwilligerswerk doen én ben of was je werkzaam als verpleegkundige of verzorgende? Dan is Het vakantiebureau - partner van Kerk in Actie - op zoek naar jou! Voor meerdere vakantieweken in 2023 is Het vakantiebureau dringend op zoek naar zorgvrijwilligers.

Verpleegkundigen met of zonder BIG-registratie, verzorgenden IG, verpleegkundigen en verzorgenden niveau 3 of niveau 2 zijn zeer welkom! Ook is er een grote vraag naar zorgvrijwilligers die nachtzorg kunnen verlenen in de vakantieweken.

Week vol warmte en aandacht

Diaconale vakanties van Het vakantiebureau zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ongeveer 2500 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. Dit zijn meestal ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Deze vakantieweken zijn niet mogelijk zonder de hulp van (zorg)vrijwilligers die belangeloos een vakantie begeleiden en de gasten een onbezorgde vakantieweek bieden.

Hetvakantie**bu**reau.nl
Vakanties met aandacht

Meld je aan

Ken jij iemand in je kerk die bovenstaand vrijwilligerswerk wel zou willen doen, of ben jij degene die Het vakantiebureau zoekt? Deel dit bericht in je gemeente en/of ga (zelf) mee met een vakantieweek, en ervaar de bijzondere sfeer tussen de vrijwilligers en de vakantie gasten.

Meer informatie en aanmelden:

<https://hetvakantiebureau.nl/vrijwilligerswerk/>

Ja, ik besta

Een gesprekje op het vliegveld begint vaak met de vraag van mijn kant: 'komt u iemand ophalen?' En dan komt een verhaal over degene die wordt opgehaald. Vaak volgt dan de tegenvraag. 'En u, komt u ook iemand ophalen?' Dan zeg ik: 'ik ben luchthavenpastor'.

De reacties hierop kunnen zeer uiteenlopen. Of ze gaan er helemaal niet op in. Of ze zeggen 'o wat

leuk', of ze zeggen 'wat houdt dat in?' Een reactie die ik ook geregeld krijg is 'bestaat dat?' 'ja, ik besta; ja, ik sta hier in levende lijve voor u'.

Ik vertel dan over de gebedsruimte. Op een vliegveld waar iedereen zo ontzettend druk is, is het zinvol dat er een plek is waar mensen tot rust kunnen komen, en kunnen bidden of mediteren.

Luchthavenpastoraat is aanwezig zijn op een plek

waar heel veel mensen zijn. Het is kerk-zijn midden in de samenleving, een vooruitgeschoven post. In de kerk vragen wij ons vaak af: hoe ziet de toekomst eruit? Misschien betekent die toekomst wel dat wij als kerk zeggen tegen de mensen die we tegen komen: 'ja, ik besta'; 'ja, we zijn er'. Dat is een basis, aanwezig zijn, present zijn. En wie weet wat er uit die basis zal gaan groeien.

Mirjam van Nie

Een nieuwe lente, een nieuw geluid...

Er zijn soms van die dagen dat je denkt: hoe zou het leven op straat er nu uit zien? Het is dan vaak nat en koud en er staat een harde wind. Van dat gure weer zoals we dat de laatste maanden hebben gehad. Dan ben je blij dat als je thuis komt, je je natte jas kunt ophangen en een lekkere warme kop thee kunt pakken. Even bijkomen heet dat.

Maar als je op straat leeft, kun je moeilijk je natte jas ergens ophangen om te drogen. Dan ben je blij dat je ergens binnen kunt komen en je jas even wat kan drogen en dat er een warme kop thee of koffie voor je is. Dat is wat we in 't Hemeltje bieden aan de mensen: warmte en een plek om bij te komen.

We zien de laatste maanden een toename in het aantal mensen dat in huis komt. Per middag zijn er tussen de 50 en 80 gasten aanwezig. En voor al die mensen is er koffie/thee, soep met boterhammen of een warme maaltijd.

Het is een unieke plek in Eindhoven. Daarom zijn we op zoek naar mensen die als vrijwilliger bij ons in huis willen werken. Dat kan in de huiskamer zijn of als koker van de maaltijden. Denk er eens over na of geef het door aan anderen.

Daarnaast zijn we op zoek naar bestuursleden. Je zou bijna zeggen welke organisatie niet. Maar 't Hemeltje is een plek voor al die mensen aan de rand van onze samenleving, die kwetsbare mensen. Waar moeten ze anders heen, als er geen plek meer is om even op adem te komen? Daarom zijn bestuursleden hard nodig. We zijn op zoek naar iemand voor de fondsenwerving en naar iemand voor het beheer van ons pand.

De fondsenwerfer vraagt subsidies aan, maakt de verantwoording en onderhoudt de contacten met de fondsen.

De beheerder van het pand is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van ons pand en de inventaris. Daarnaast is de beheerder ook verantwoordelijk voor de ICT. Er zijn vrijwilligers

die de beheerder ondersteunen bij het uitvoeren van het werk.

Mocht u interesse hebben of een geschikte kandidaat weten, neemt u dan contact op met de secretaris via secretariaat@inloophuishemeltje.nl

En nu ik dit schrijf zie ik de bloesem aan de bomen. Nog even en dan zie je overal weer de blaadjes aan de bomen komen, de bollen springen open en de zon komt weer meer tevoorschijn: de lente (en zomer) komt eraan. Hoe fijn zou het zijn om dan ook weer meer mensen in huis (als vrijwilliger) en in het bestuur te hebben. Dat ook de lente voor ons begint. Zodat 't Hemeltje de warme plek in de stad kan zijn en blijven. Helpt u mee?

Jeannet Venekamp
Relatiebeheer

Binnenkant

Het is vrijdag en ik ben in de Kapel. Die is, zoals gebruikelijk, in de ochtend een uurtje open voor wie op zoek is naar stilte, persoonlijk gebed, een kaarsje aansteken, of een luisterend oor.

Hij komt binnen, steekt een kaars aan, en gaat zwigend naast me zitten. Samen zijn we stil, totdat hij begint te vertellen. Dat hij eigenlijk de enige thuis is die gelooft. Dat hij het helemaal op eigen kracht moet doen, geloven. Dat dat eenzaam maakt. 'Want dan voel ik zo veel van binnen, dan zit het daar helemaal vol. En dan kan het er niet uit zie je, want ik kan er dan geen woorden voor vinden.'

We wandelen samen. Zomaar opeens was ze ziek geworden. Was het een angstige ervaring? Nee, angstig was het niet geweest. Wel eenzaam. Want er gebeurde zo veel opeens, en je kon het niet delen. En dat was eigenlijk het ergste van alles. Dat ze met niemand echt kon delen wat ze meemaakte. Want er zijn geen woorden voor. 'Die eenzaamheid

– die maakt het zwaar. Daarom wandel ik graag. In de bossen voel ik me even niet alleen.'

Wie verstaat mij echt? Soms is het zo moeilijk om te delen wat er werkelijk in je leeft. Niet omdat je je binnenkant niet zou willen delen, maar omdat het gewoonweg niet gaat. Omdat het te groot is wat je meemaakte. Of te erg. Omdat je de taal niet machtig bent. Omdat je hoofd het je moeilijk maakt uit je woorden te komen. Of omdat wat jij meemaakt zo volstrekt anders is dan wat anderen meemaken – komend uit een andere wereld, een ander land of uit een andere ervaring.

De volgende dag ben ik bij Johan. Zo lang ik Johan ken, spreken we elkaar met behulp van een letterkaart waarop het alfabet staat afgedrukt. Letter voor letter laat Johan weten hoe het met hem gaat. Na een half uur zijn we een paar woorden verder. Maar omdat Johan ook een liefhebber is van poëzie, schrijven we de woorden zorgvuldig onder elkaar. Als in een gedicht:

*Ik heb mijn lach
Belangrijk
Boosheid
Zit er achter verborgen
Gefrustreerd
Maar ik blijf lachen
Dat is belangrijk
Waarom ik
Waarom niet een ander
Weglaten
Boosheid levert niets op
Frustratie
Lachen maakt warm*

We kijken naar de woorden, en dan naar elkaar. 'Mooi', zegt Johan. En ik denk opeens aan Pinksterven. Grenzen bestaan even niet. Jouw wereld is heel even de mijne. 'Zullen we het bij de poëzieclub voorlezen?' vraagt ik. 'Okidoki', zegt Johan.

*met dank aan Johan,
Alice Bremmer*

Zijn gedicht is als poster te bewonderen op meerdere locaties van de GGzE.

Pinksteren, wat is dat ook weer ?



In onze christelijke kerken mogen wij elk jaar weer de heilsgeschiedenis gedenken die ons in de evangeliën is overgedragen. Ook onze Eindhovense kerken doen dat met eerbied, aandacht en creativiteit.

In dit nummer staan we stil bij Pinksteren. Nadat we de hele heilsgeschiedenis hebben beleefd komt de vraag op 'hoe nu verder als Jezus niet meer zichtbaar onder ons is?' Christus had toegezegd dat hij de Geest zal zenden om ons te steunen en te inspireren: 'Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere trooster geven om bij u te zijn, de Geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen want zij ziet hem niet en kent hem niet; maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in eeuwigheid bij u zijn.'

U een andere trooster geven

Christenen zijn op die Pinksterdag ietwat onzeker bijeen en dan gebeurt er (zo wordt ons verteld) iets heel bijzonders. Er wordt iets zichtbaar bij de verzamelde gemeente dat lijkt op vuurtongetjes: ze staan in vuur en vlam. 't Is dat je in die tijd nog geen 112 had anders zou je het alarmnummer onmiddellijk gebeld hebben. Maar er gebeurt meer. De christenen beginnen van alles door elkaar te praten. Het wonderlijke is dat de omstanders die christenen horen praten ieder in hun eigen taal. We kennen nog zo'n taalverhaal in de Bijbel: de torenbouw van Babel. De mensen dachten toen: we hebben God niet nodig we bouwen zelf wel een kasteel dat 'tot in de hemel reikt'. Voor die arrogantie werden ze gestraft met taal maar net omgekeerd als bij Pinksteren: de taal schiep toen verdeeldheid en ruzie. Op Pinksteren brengt de taal toenadering en vrede. Petrus staat op en houdt een geweldig indrukwekkende preek over alles wat er gebeurt met een verwijzing naar wat al in het oude testament was voorspeld.

Die Geest moet een weerklank vinden in onze geest. Maar die Geest zie je niet. De oude psychologie bracht boeiende theorieën over de geest (met een kleine letter) en de werking daarvan. In dit verband noem ik het begrip 'ueber Ich' dat Freud gebruikte om een soort van sturend geweten aan te duiden dat de mens in het leven opbouwt. Maar ook andere psychologen voerden begrippen in, die wijzen op corrigerende en sturende activiteiten in de menselijke geest. In onze tijd wordt in de psychotherapie veel gebruik gemaakt van wat men noemt 'mindfulness' als methode om de overmatig geprikkelde menselijke geest tot zelfinzicht, 'rust' te brengen en koers te hervinden. Maar met al deze theorieën en therapieën zijn we niet dichterbij gekomen bij de vraag naar de werking en betekenis van de Heilige Geest. Een zekere Brian Draper gaat in dit verband een flinke stap verder in zijn boek (2016) getiteld 'Soulfulness', waarbij hij zoveel mogelijk een link legt tussen Bijbelse teksten en zijn opvattingen over de werking van de ziel van de mens: 'van soulfulness is sprake wanneer de ziel door ons als mens zijn uitdrukking geeft aan ons unieke innerlijke leven door zich steeds opnieuw liefdevol te verbinden met alle facetten van het leven'. Ga er maar aan staan! Draper gaat zelfs zo ver dat hij beweert dat de ziel niet door de zondeval geraakt is, maar zuiver is gebleven. Daar kunnen we ons dus door laten richten: een ingebouwde 'heilige geest'?

In die tijd nog geen 112

Ik ga jullie als lezers niet verder vermoeien met een diepgaande analyse van deze ontwikkelingen en theorieën. Ik zal ook niet uitweiden over de theorieën van neurowetenschappers die

geestelijke bewegingen proberen te duiden door (neurologische) hersendynamiek te bestuderen. Al deze theorieën en onderzoeken brengen ons niet veel verder in het krijgen van zicht op de werkzaamheid van de Heilige Geest.

Vroeger op catechisatie kregen we antwoord op alle geloofsvragen. Nu stellen we ze vaak niet eens meer, laat staan dat we er antwoord op durven te geven. Wat vieren we dan bij Pinksteren nu Christus niet meer zichtbaar onder ons is? Als de Heilige Geest dan niet op de een of andere manier een functie van onze hersenen is, wat is die Geest dan wel en hoe laten we de Geest bij ons binnen? Als we die essentiële vraag ontwijken kon het Pinksterfeest wel eens worden ingeruild voor een of twee vrije dagen om iets heel anders te gaan vieren of gewoon om naar de meubelboulevard of Pinkpop te gaan.

Ik denk dat wij de vraag naar de werking en betekenis van de Heilige Geest niet via de weg van wetenschap (neuro of psycho) maar van geloof tegemoet moeten gaan. Wij zijn als totale mens, in vuur geraakt door de Pinkstervlam, uitgenodigd om in verstaanbare taal en gedrag (dat deden we vroeger lang niet altijd!) die heilsboodschap uit te dragen. Dat is en blijft iets dat we met onze wetenschap niet kunnen bevatten maar dat in ons geloofsleven van grote betekenis is. Voor velen onder ons is het waarachtig niet gemakkelijk om je open te stellen voor iets dat je niet begrijpt. Toch zegt Christus: 'maar gij kent hem en hij blijft in u'. Onderlinge gesprekken, godsdienstige samenkomsten en uitwisseling van ervaringen en inzichten in persoonlijke gesprekken kunnen ons helpen om in te zien en te ervaren wat in lied 360 wordt verwoord:

*Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
De grote trooster in de tijd
De bron waaruit het leven springt
Het liefdevuur dat ons doordringt.*

Jan Scheurer



Open Huis Sint Cathrien
in de Stadskerk, Begijnenhof 2
di, do, vr 10.30 - 16.30 uur en wo 10.30 - 13.30 uur
(12.15 - 12.45 meditatieve oecumenische viering)
broodmaaltijd om 12.45 uur
tel. 2569124
IBAN NL75TRIO0198481446
www.openhuiscathrien.nl



Inloophuis 't Hemeltje
Hemelrijken 117
zondag t/m donderdag 12.00 - 15.00 uur
tel. 2468785
IBAN NL42INGB0006870550
www.inloophuishemeltje.nl



JOHANNESGEMEENTE

Johanneskerk, Mercuriuslaan 1bT 2435248

Wijkredactie, De Pannelaan 6 T 2912214

E-mail: redactie-woensel@pkn-eindhoven.nl

Koster: mw. M. Anpong T 2424870

Kerk in Son: Zandstraat 26, Son

Kerkbeheer: dhr. P. Greijdenans

T 06 19546912

E-mail: kerkbeheerson@gmail.com

VIERINGEN

Zondag 14 mei

Vandaag lezen we Jesaja 41: 17-20 en Johannes 16: 16-24.

Hemelvaartsdag 18 mei

Samen met de Wijkgemeente Eindhoven-Zuid vieren we de Hemelvaartsdag in de Johanneskerk. Voorganger zal ds. Tjalling Huisman zijn.

Zondag 21 mei – zondag Exaudi

De zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren heeft de wat vreemde naam 'Wezenzondag' gekregen. De Latijnse naam voor de zondag is ontleend aan Psalm 27: Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. 'Eenzaam, maar niet alleen' zou het thema voor deze zondag kunnen zijn. Wij lezen Ezechiël 39: 21-29 en Johannes 17: 1-13.

Zondag 28 mei – Pinksteren

We vieren het Pinksterfeest als Johannesgemeente (Eindhoven én Sint Oedenrode, Son en Breugel) samen met de Wijkgemeente Eindhoven-Zuid. Het leesrooster reikt ons Ezechiël 11: 17-20 en Johannes 14: 23-29 aan. De cantorijen werken mee aan de dienst. Wij vieren de Maaltijd van de Heer.

VANUIT DE GEMEENTE

Tour BBQ op 2 juni

Op vrijdag 2 juni zal Tour het seizoen afsluiten met een gezamenlijke barbecue! We verzamelen rond half zeven in de Johanneskerk. Na een korte viering zullen we op een gezellige manier dit kerkelijk seizoen afsluiten.

Tour is een groep voor mensen tussen 30 en 67 jaar, die elkaar ook graag buiten de kerkdienst ontmoeten. Opgeven voor de activiteit kan tot 30 mei door te mailen naar tour_organisatie@googlegroups.com.

Gespreksgroep Rafaël

Op woensdag 24 mei komt de gespreksgroep Rafaël weer bij elkaar, om 20.00 uur in de Johanneskerk. Deze groep is bedoeld voor de leeftijds-groep van achttien tot ongeveer dertig jaar. We bespreken elke keer een ander onderwerp. Soms gaat het over geloof, soms over maatschappelijke onderwerpen. En we wisselen veel uit, over wat ons bezighoudt. Het is een fijne groep mensen en

je bent welkom om mee te doen! Om je aan te melden, of voor meer informatie, kun je mailen met Kirsten Wuijster: k.wuijster@gmail.com. Hopelijk ontmoeten we elkaar de 24^e!

Wie ons zijn voorgedaan

Op 29 maart overleed mevrouw Bep Besselaar-Kirchner in de leeftijd van 92 jaar.

Zij was niet iemand om op de voorgrond te staan. De voor haar zo karakteristieke vriendelijkheid betekende dat ze het liefst wat onopvallend aanwezig was. Haar niet zo grote gestalte kwam haar daarbij misschien wel goed van pas, maar tegelijk was ze door de kenmerkende kleur van haar stem nadrukkelijk aanwezig. Ze was niet gewend om aandacht op zichzelf te vestigen of voor zichzelf te vragen, maar was wel altijd dankbaar voor mensen die er voor haar waren. Als geen ander wist Bep Besselaar ruimte te maken voor anderen. Wij danken God voor wat ons in Bep Besselaar gegeven is. En bidden dat zij en haar naasten mogen leven in het Licht van de Eeuwige.

BJvH



WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 T 2437651

Wijkredactie, Diepmeerven 26 T 2122563

E-mail: zuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl

Kerkbeheer: dhr. V. Valstar T 06-19036008

VIERINGEN

Zondag 7 mei, vijfde Paaszondag

Ds. Berthilde van der Zwaag is weer onze voorganger. Zij was geestelijk verzorger in de ouderenzorg in onze stad.

Zondag 14 mei, zesde Paaszondag

Vandaag is emerituspredikant ds. Chris Mondt in ons midden als onze voorganger

Donderdag 18 mei, Hemelvaart

Hemelvaart vieren we gezamenlijk met de Johannesgemeente, voorganger is ds. Tjalling Huisman. Dit jaar komen we samen in de Johanneskerk om 10.00 uur. Dat bidden, smachten en verwachten van de leerlingen van Jezus (Handelingen 1: 14) – leeft dat eigenlijk bij ons ook? Of kan je onze tijd niet met die van hen vergelijken?

Zondag 21 mei, Wezenzondag

We lezen vandaag uit wat wel *het Hogepriesterlijk gebed* wordt genoemd (Johannes 17: 1 – 13). Daarbij lezen we ook de prachtige Psalm 126 over het 'zaaien in tranen'. Die hebben we ook in de Paasnacht gelezen, maar toen was niet iedereen

erbij; bovendien past deze Psalm zo mooi bij Wezenzondag.

Zondag 28 mei, Pinksteren

Pinksteren vieren we samen met de Johannesgemeente, met daarbij natuurlijk ook Sint-Oedenrode, Son en Breugel. We doen dat in een dienst in de Johanneskerk, waarin kerkelijk werker Petra Zweers en ds. Bert Jan van Haarlem voorgaan. De dienst begint om 10.00 uur.

Zondag 4 juni, Trinitatis

De zondag na Pinksteren is altijd de zondag van de Drie-eenheid. We lezen weer eens uit het Matteüs evangelie, het laatste stukje dat wel door het leven gaat als 'het zedingsbevel'. Daarnaast wat mooie en soms duistere verzen uit het tweede boek van de Thora (Exodus 34: 4 – 9). Samen vieren we de Maaltijd van de Heer. Na de dienst gaan we in gesprek over het Avondmaal, wat het voor ons betekent en welke vormen en rituelen we als gemeente mooi en passend vinden.

UIT DE WIJKGEMEENTE

Pelgrimage weekend naar klooster

Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 mei gaat er een groepje vanuit onze kerk naar de Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. We maken het kloosterleven mee, gaan uit wandelen en met elkaar en met één van de broeders in gesprek. Lijkt het je leuk om mee te gaan, er is nog plaats voor twee deelnemers. Opgave kan bij Jaap Stooker of Tjalling Huisman.

Bouwen aan het kerkgebouw

Eindelijk is de verbouwing van de kerk begonnen! Het geeft wat stof en er is veel improvisatie nodig van iedereen, maar je ziet de eerste verbeteringen al: de mooie nieuwe kozijnen en ramen die overal geplaatst zijn. Na Pasen is het slopen begonnen en was er echt sprake van stof. Daarna begint het bouwen en inrichten van een nieuwe keuken en een kleine-vieringen ruimte. Er zit ongelooflijk veel werk in, van velen, maar vooral ook de mensen van de bouwcommissie. Gisteravond laat zag ik hen nog in een koud en rommelig kerkzaaltje overleggen.

Tjalling Huisman

Overleden

Op 18 maart is Kitty Schellekens - Weyler overleden, zij werd 93 jaar oud.

'Niemand leeft voor zichzelf,

niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer,

aan Hem behoren wij toe.'

(Huub Oosterhuis, naar Romeinen 14: 7 en 8)

Bezinning en groei

De bespreking van het boek 'De kracht van rust' duurt wat langer dan ik had gedacht. Door de verbouwing zijn er wat weken uitgevallen. Het zijn bijzondere bijeenkomsten met een grote groep

deelnemers, de helft afkomstig uit de Ontmoetingskerk en de andere helft van buiten onze kerk. Het eerste uur hebben we het over de thema 's die het boek bespreekt. Daarna verhuizen we naar de kerkzaal, daar doen we in een kring rond een kaars een meditatie over een gedicht of een Psalm.

Omdat die bespreking wat langer doorgaat, begint de volgende gespreksgroep iets later. Het is nog niet duidelijk of dat de 'Cursus christelijk geloven' wordt of een bespreking van het boek 'Een parel in Gods ogen' van Henri Nouwen. Maar als je / u geïnteresseerd bent in één van beide besprekingen, bel, mail of app mij even. Of de bespreking dan in mei / juni plaats kan vinden of doorgeschoven wordt naar het nieuwe seizoen, hangt ook af van de voortgang van de verbouwing.

Tjalling Huisman

Thema-avond 'de maaltijd in drie religies'

Het was een bijzondere gebeurtenis op dinsdag 21 maart. In de Adventskerk ontvingen wij als gezamenlijke PKN-kerk van Eindhoven vertegenwoordigers van drie religies: een imam, een koptische priester en een pandit. De drie vertegenwoordigers van Islam, Koptisch-orthodox Christendom en Hindoeïsme zijn verbonden aan een plaatselijke gemeenschap in Eindhoven. Ieder van hen vertelde over wat samen eten - de maaltijd - in hun geloof betekent. Het was opvallend om te merken dat er grote overeenstemming is, vooral als het gaat om vasten. In alle drie de godsdiensten wordt gevast: in de Islam wordt een maand lang overdag gevast, in het Hindoeïsme zijn er speciale vastendagen, in het Koptische Christendom wordt er voorafgaand aan Pasen meer dan veertig dagen gevast. Overeenstemming was er over het doel van vasten: je bezinnen op je leven en je geloof. De drie voorgangers gebruikten daarvoor ongeveer gelijke woorden.

Sowieso was het bijzonder dat voorgangers van drie zo verschillende godsdiensten, die op andere plaatsen in de wereld soms in een bittere strijd verwickeld zijn, samen aan één tafel zaten.

Brugklassers Augustinianum in Ontmoetingskerk

Op Witte Donderdag zijn er zo'n 200 brugklasleerlingen van het Augustinianum in de kerk op bezoek geweest. Het Augustinianum is de middelbare school die in de buurt van de kerk staat. Gelukkig kwamen ze niet allemaal tegelijk maar in zes groepen. Jaap Bruinink en ik hebben hen ontvangen. We hebben ze wat verteld over de kerk, bijvoorbeeld dat het jaartal op de kaars geen vergissing is omdat de kaars pas met Pasen wordt verwisseld. Verder hebben we hen iets verteld over Pesach, in het bijzonder het verhaal van de bevrijding uit de slavernij. We hebben daarbij ook een filmpje bekeken, en een challenge gedaan: wie durft het aan om wat mierikswortel (één van de vaste ingrediënten van een Pesach maaltijd) te eten? Probeer het maar eens! Het is

bitter als de slavernij en de tranen schieten je in de ogen van de scherpe smaak. Daarna hebben we hen iets verteld over Witte Donderdag, over de voetenwassing door Jezus. De schaal en de doek waren al klaar gezet door Wil Kielen, die dienden mooi als illustratie. Na het invullen van een puzzeltje konden de leerlingen een paaseitje scoren en gingen ze weer.

We vonden het leuke bijeenkomsten, de leerlingen waren aandachtig en geïnteresseerd.

Bijbelgroep 20 tot 35 jaar

Inmiddels zijn we twee keer bij elkaar geweest. Als je een keer mee wilt doen, ben je welkom! Neem dan contact op met ds. Tjalling Huisman: tjhuisman27@gmail.com / 0615695919.

Tjalling Huisman

Regenboogvlag

Zaterdag 8 april is het gebouw van COC Eindhoven, een organisatie die opkomt voor de LHBTI+ gemeenschap in Eindhoven, belaagd door een groep voetbal hooligans. Mede omdat de 18+ groep van de kerk een speciale dienst heeft gehouden over LHBTI+, en omdat een aantal van hen zich identificeert als queer, vinden we het belangrijk dat ook de kerk de regenboogvlag uit heeft gehangen. Specifiek raakt het mij persoonlijk nog meer omdat ik normaal gesproken bij de groep zou zitten die belaagd was in het COC gebouw. Vandaar vind ik het al helemaal belangrijk dat wij laten zien dat je geaccepteerd wordt zoals je bent, en door de vlag te hijsen laten wij onze support voor het COC en de LHBTI+ gemeenschap zien.

Maarten Preuter



Op de foto is te zien dat er voor de Ontmoetingskerk een vlag hangt. Omdat het een zwart-wit foto is kun je niet zien dat het de regenboogvlag is.

Achtienplus gespreksgroep

We bezoeken in mei een dienst in de synagoge van Tilburg. Ook staan er bezoeken aan de Baptistengemeente en de hindoetempel hier in Eindhoven op de rol. Na elke dienst nemen we de tijd om met de voorganger na te praten.

Lijkt het je interessant om mee te gaan en ben je ergens tussen de 18 en 25, neem gerust contact op met ds. Tjalling Huisman 06 15695919.

Op vakantie gaan, ook als u extra zorg nodig hebt!

Het vakantiebureau is gespecialiseerd in zorgvakanties en seniorenvakanties. U geniet van uw vakantie in één van de zorghotels in Nederland: in Doorn, Wezep of Ermelo of tijdens een vaarweek op het schip de Prins Willem-Alexander. Er zijn ook vakantieperiodes voor mensen met een speciale zorgbehoefte zoals mantelzorgers en hun dementerende partner.

Gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden en andere vrijwilligers staan tijdens de vakantieperiodes voor u klaar om u een heerlijke vakantie met persoonlijke aandacht te bezorgen. Zij bieden u een luisterend oor en een helpende hand. Uiteraard is er tijdens zo'n vakantieperiode volop gezelligheid tijdens de activiteiten en uitstapjes die worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan creatieve workshops, uitstapjes met de bus, een ritje op de rolstoel- of duofiets of een mooie wandeling.

Meer informatie leest u op de website:

www.hetvakantiebureau.nl. Hier vindt u een overzicht van alle vakanties en kunt u ook een (digitale) vakantieaanvraag indienen. U kunt uw vakantie direct via de website digitaal aanvragen of met het papieren reserveringsformulier. U kunt ook bellen: 0343-745890. Als de kosten een bezwaar zijn, kunt u contact opnemen met één van de diakenen.

*Antje Dekker
Dicky Zeilstra*



KRUISPUNTGEMEENTE

Adventskerk, Camphuysenstraat 4 T 2520472

Wijkredactie,

T 2097623

E-mail: w.gugler@filternet.nl

Website: www.xpunt.info

Kerkbeheer: dhr. T. Poot T 06 53362677

E-mail: teun.poot54@gmail.com

Overlijdensbericht

Op zaterdag 15 april is overleden in de leeftijd van 99 jaar mevrouw Ida Wijsman-Eissing. Tot op het laatst bleven psalmen en gezangen een blijk van haar vertrouwen op haar hemelse Vader. In de afscheidsdienst op vrijdag 21 april in de Johanneskerk stonden wij niet alleen stil bij de bemoedigende woorden uit Psalm 121: – 'Ik kijk naar de bergen, vanwaar zal er hulp voor mij komen? Te hulp komt mij de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.' – maar zongen wij ook Lied 913: 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand.'

In dat vertrouwen namen wij afscheid van haar en baden om troost en bemoediging voor allen die haar dierbaar waren.

Bijbelacademie

Hier de agenda van de Bijbelacademie van de komende maanden:

Donderdag (meestal tweede donderdag van de maand)

11 mei – Het Onze Vader vergeleken met de Al Fatiha (het hoofdgebed in de Islam)

8 juni – Left behind? Wat zegt de Bijbel over de (onzichtbare) opname van de gemeente in de eindtijd?

Zondag (vierde zondag van de maand)

25 juni – Uitleg van 1 Petrus 2

23 juli – Uitleg van 1 Petrus 3

Werner Gugler

**LUTHERSE GEMEENTE**

Kerkdiensten in Dommelhoevstraat 1a

Wijkredactie, Amerlaan 2 T 2623104

E-mail: redactie@lutherszuidnederland.nl

Website: www.lutherszuidnederland.nl

BERICHTEN UIT ARMENIË

Ghushik schreef dat ze op Driekoningen in januari een heel leuk 'Vadertje Frost' feest heeft gevierd met de kleuters van de twee kleuterscholen die er zijn in Snogh.

Hier zitten ook de kinderen bij die we ondersteunen. De euro was het afgelopen jaar veel minder waard in Armenië dus kreeg Ghushik minder Dram voor de cadeautjes die alle kinderen kregen, zij kreeg daarvoor een bijdrage van de gemeente voor wat zij tekort kwam om alle kinderen iets van speelgoed te kunnen geven. De kleuters waren blij en hebben een mooi feest gehad.

Er was weer veel dankbaarheid voor de Nederlandse mensen die dit mogelijk maakten.

Burgemeester David is overgeplaatst naar Alaverdi en daar valt Snogh, het dorp van Ghushik, nu ook onder.

Vanuit Nederland is er weer geld overgemaakt voor een student die de zilversmid opleiding gaat doen. Een andere student is afgestudeerd aan de Universiteit.

We zoeken nu via Ghushik naar een student die een korte opleiding kan gaan doen, vooral jongens omdat die ook in dienst moeten en dan niet kunnen

studeren. Als ze dan uit dienst komen kunnen ze een korte opleiding voor kapper, timmerman of loodgieter of een andere korte opleiding volgen.

Het is in Armenië nog steeds heel onrustig, vooral bij de grenzen van het bezette gebied Azerbeidzjan en de stad Arzach is bijna niet te bereiken.

Ook schrijft Ghushik dat de vader van Anna Petrosjan is overleden. Dit was de vader van het gezin op de berg in een rolstoel en waar we een koe voor hadden gegeven. Verdere bijzonderheden geeft ze er niet bij. Als ik bedenk hoe kwetsbaar deze man was en hoe moeizaam het leven voor hem was, is het een wonder dat hij zo lang heeft mogen leven.

Graag wil ik u weer allen hartelijk bedanken voor alle goede gaven, waar de kinderen weer heel blij mee waren. Dank u wel.

Thea Dik

P.S. Mocht iemand een student financieel willen ondersteunen, dan is dat van harte welkom.

De Maaltijd van de Heer - 5

In een aantal stukjes probeer ik iets te zeggen over het Avondmaal, dat ook wel Maaltijd van de Heer wordt genoemd. Dat doe ik omdat wij - mijn collega's en ik van de kerk van Eindhoven - merken dat het Avondmaal bij velen niet leeft; het heeft weinig betekenis. Voor mij is het een belangrijk deel van ons gemeente zijn. Ik wil proberen iets van de betekenis aan u en jullie - mijn lezers - over te brengen. Daarbij heb ik een aantal gemeenteleden gevraagd iets te schrijven over de betekenis van het Avondmaal voor hen. Als u / jij ook iets wilt schrijven, graag!

De Maaltijd van de Heer is geen dodengedachtenis. Dat zou je kunnen gaan denken, want er staat geschreven (I Corinthiërs 11): altijd wanneer je dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondig je de dood van de Heer.....

Natuurlijk heeft het Avondmaal altijd te maken met de dood van Jezus. Jezus heeft het natuurlijk ook ingesteld tijdens zijn laatste Avondmaal, toen Hij met zijn leerlingen Pesach vierde. De dag daarna werd Hij gekruisigd.

Maar de zin uit de Corinthiërs-brief gaat verder: altijd wanneer je dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondig je de dood van de Heer..... totdat

Hij komt. De Maaltijd van de Heer wijst dus ook vooruit naar de komst van de Heer, als zijn nieuwe wereld aanbreekt. Vieren van het Avondmaal is dan ook altijd een oproep om te werken aan die nieuwe wereld.

Het delen van brood en druivensap gaat niet alleen over vroeger (het laatste Avondmaal, de dood van Jezus) en later (de komst van Jezus en zijn nieuwe wereld), het gaat vooral ook over nu. Als je met elkaar deelt is Jezus in je midden, in de ander met wie je deelt kun je Jezus herkennen. De ander is niet in de eerste plaats degene die jou niets zegt, of degene tegen wie je op kijkt, of die tegen wie je wat hebt of diegene die jij maar een sloeber vindt. In de ander kun je Christus herkennen. Niet voor niets dat de gemeente ook wel lichaam van Christus wordt genoemd.

De liefde van Christus gaat dieper dan alle menselijke vervloeking of bewondering, haat of vriendschap. Daarom kan de ander jou nooit onverschillig zijn, altijd ben je verbonden in Christus. Vandaar ook die vredegroet.

Tjalling Huisman

De volgende keer gaat het erover dat het Avondmaal een feest is (of zou moeten zijn).

Floor de Nooij schrijft:

Ik heb als kind het Avondmaal vooral als langdradig ervaren: met je jas aan in de kerk zitten wachten totdat die drie of vier tafels klaar waren. Ik heb het altijd als iets 'zwaars' ervaren. In eerste instantie moest je ook belijdenis gedaan hebben: het was in elk geval serieus en weinig feestelijk en zeker niet voor iedereen. Ook heb ik het toen nooit als iets 'gemeenschappelijks' ervaren. Toen ik als 10-jarige mee mocht doen, heb ik er niet veel aan gevonden.

Pas in de Ontmoetingskerk heb ik, na veel oefenen, het Avondmaal leren waarderen. Ik vond de vredegroet in het begin vreselijk, maar nu een zeer waardevol onderdeel van de dienst. Bij de vredegroet is het natuurlijk de bedoeling dat je van je stoel afkomt en dat je de ander aankijkt. Ik denk dat ik dat erg ongemakkelijk vond. Dat was toch een kwestie van oefenen en wennen. Nu ervaar ik dat je bij de vredegroet mensen ontmoet, veel meer dan bij het Avondmaal zelf. Toch blijf ik het Avondmaal wel eens een langdradig gebeuren vinden. Als er Avondmaal is, wil ik de dienst nog wel eens overslaan. Maar als ik er te lang niet bij ben, dan mis ik het toch. Blijkbaar is het samen met de gemeente zijn en doen, toch belangrijker dan ik zelf denk.

Gospelgroep Lichterlaaie

Ons werd gevraagd om iets te schrijven over de liederen die we bij gospelgroep Lichterlaaie zingen.

De oorsprong van de latere gospel is ontstaan vanuit de werklieiders/ spirituals die door de Afrikaanse slaven op de Amerikaanse katoenvelden gezongen werden om hoop uit te putten. Gospel bezingt de hoop naar een betere toekomst; een verlossing uit het lijden.

*May God bless you, May God keep you,
May He turn His face to you.
May He guide you, and protect you.
May He give you peace.
Call up on His name. He will hear your cry.
He will answer every prayer, in His perfect time.
Listen to His worth, follow in His steps.
He will hold you in His hand. He will not forget.*

De Here zegent je, de Here behoedt je
De Here wendt zijn gelaat naar je
Hij wil je geleiden en beschermen.
En Hij geeft je zijn vrede.
Roep zijn naam. Hij zal je roepen horen.
Hij zal ieder gebed beantwoorden,
op zijn perfecte moment.
Luister naar zijn woorden, volg Hem
in zijn voetstappen.
Hij zal je in zijn hand nemen en je niet vergeten.



Naast dat we gospel zingen, bestaat ons repertoire ook uit praise-liederen. Praise-liederen zijn ontstaan vanuit de gospel. Ze zijn gericht op aanbidding. Bekende gospels zijn: *Oh happy day, to my fathers house, Go down Moses* (dat ook in het liedboek staat dat wij meestal in onze kerk gebruiken Lied 168). Bekende praise-liederen zijn: *You raise me up, Alive for ever Amen!, I came to magnify*. Voor ons is een van de mooiste liederen: *A blessing*. Geschreven door Dannis en Nan Allen. Het is een zegenlied.

Karen: "Voor mij is vooral: *'Call up on His name. He will hear your cry'* een zin die mij door moeilijke momenten heeft geholpen. Het geeft mij kracht en troost om door te kunnen gaan op momenten dat ik het eigenlijk niet zag zitten".

Marijke: "Voor mij is de zin: *'He will answer every prayer, in His perfect time'* een zin die eruit springt. Het voelt voor mij als een bemoediging dat God bepaalt hoe en op welk moment Hij je gebed verhoort. We zijn vaak zo ongeduldig, maar hij komt op het juiste moment en op zijn manier te hulp".

Waarom wij bij Gospelgroep Lichterlaaie zingen? Als je van zingen houdt, dan is samen zingen nog leuker. Ook de diversiteit van de plekken waar we optreden als koor is leuk. Zo werken we aan diverse kerkdiensten mee, zingen we bij zorginstellingen, doen mee aan korenfestivals; we hebben wel eens in een café gezongen, in een gevangenis, op een kerstmarkt.

Het mooie aan gospelgroep Lichterlaaie vinden wij dat, hoewel de leden uit verschillende kerken af-

komstig zijn, we toch een onderlinge verbondenheid voelen door ons geloof.

De boodschap die in alle liederen zit, is iets dat we als groep niet voor onszelf willen houden maar willen overdragen aan de toehoorders.

Hou je ook van zingen en zou je met ons mee willen doen? Dan ben je van harte welkom om eens bij een repetitie te komen kijken. We zijn vooral op zoek naar mannen, zowel bassen als tenoren.

Meer informatie op: gospelgroeplichterlaaie.nl

Karen Visser en Marijke Jansen

Evensong



In de Evensong van 21 mei zullen enkele werken van de componist Paul Ayres gezongen worden. Het bijzondere is dat de componist zelf bij de Evensong zal zijn.

Op 20 mei zal er in het Dommelhuis in Son (19.30 uur) een uitwisselingsconcert zijn met zijn 'The City Chorus' uit Londen en het koor 'Een van Zin' uit Son en Breugel onder leiding van Coen Swinkels. Een dag later zal Paul Ayres de Evensong in de St. Cathrien (16.00 uur) bijwonen.

De Capella Vesperale zal met enkele gastzangers een aantal werken van Paul Ayres uitvoeren. Het grootste werk is een Magnificat (Lofzang van Maria) en Nunc Dimittis (Lofzang van Simeon) dat voor de allereerste keer (wereldpremière!) wordt uitgevoerd en daarom ook door de componist het 'Eindhoven Magnificat and Nunc Dimittis' is genoemd. Daarnaast zijn de gebeden door hem getoonzet, die voor het eerst klonken tijdens het achtste Londense Festival van Eigentijdse Kerkmuziek in de 'St. Pancras Parish Church' te Londen in mei 2009.



Paul Ayres

Het Anthem schreef Paul Ayres in 2002. Het is een werk voor tweestemmig koor en orgel met als uitgangspunt de tekst van Psalm 23. Een van de hymns die we zullen zingen is ook gebaseerd op deze psalm.

Bert Jan van Haarlem

Eén lied centraal in experimentele viering

De Kapel (voorheen de Eindhovense Studentenkerk) is bezig met experimenten om de normale oecumenische vieringen af te wisselen met bijeenkomsten waarin de vaste elementen bijbellezing, overweging en breken en delen kunnen ont-

breken. Op zondag 21 mei staat één lied centraal: Kom in ons midden, Geest van God. Er volgt ruimte om, in tweerichtingsverkeer, in te gaan op de betekenis van dit lied, een week vóór Pinksteren. Wie dat wil, kan delen welke plek de

Geest inneemt in het leven van alle dag. Iedereen krijgt de gelegenheid om een tweede stem in te studeren. Aan het eind zal het lied heel anders klinken.

Tijd: zondag 21 mei om 12.00 uur

Plaats: Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b

Samen naar de kerk in mei 2023

De meeste diensten zijn online te volgen:

Johanneskerk en De Kapel: via kerkdienstgemist.nl
Wijkgemeente-Zuid/Ontmoetingskerk via: www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-vieringen
Kruispunt via: www.kerkdienstgemist.nl en www.xpunt.info

Let ook op nadere aankondigingen via de website www.pkn-eindhoven.nl en de weekbrief van uw wijkgemeente!

Bovenaan de wijkberichten vindt u de adresgegevens van de betreffende wijkkerken.

Zondag 7 mei 2023		Collectiedoel:
Johanneskerk	10.00 uur	Kerk in Actie - Noodhulp
	12.00 uur	ds. C. Sloomans, St. Agatha
Kerk in Son	10.00 uur	pastor E. Smits (dienst De Kapel)
Kruispunt	10.00 uur	ds. De Raaf
	19.00 uur	ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	10.00 uur	verdieping
Lutherse Gemeente	09.30 uur	mevr. B. van der Zwaag
		geen dienst

Zondag 14 mei 2023		Collectiedoel: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
Johanneskerk	10.00 uur	ds. K.M. Wuijster
	12.00 uur	pastor M. Kremers (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	mevr. A. Nieuwenhuizen
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	aanbidding
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. C. Mondt
Lutherse Gemeente	11.00 uur	ds. S. Freytag, DoReLu-dienst

Donderdag 18 mei 2023		Collectiedoel: Algemeen Kerkenwerk Hemelvaart
Johanneskerk	10.00 uur	ds. T. Huisman
	12.00 uur	geen dienst (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	dienst in de Johanneskerk
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
Ontmoetingskerk	10.00 uur	dienst in de Johanneskerk
Lutherse Gemeente	09.30 uur	geen dienst

Zondag 21 mei 2023		Collectiedoel: PKN - Missionair werk
Johanneskerk	10.00 uur	ds. B.J. van Haarlem
	12.00 uur	viering velerlei met een lied (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	ds. R. Wijkhuizen
Kruispunt	10.00 uur	prop. J.R. Leeftang, Veenendaal
	19.00 uur	ds. P.M. van Dam, Houten
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. T. Huisman
Lutherse Gemeente	11.00 uur	ds. M. Junte, DoReLu-dienst

Zondag 28 mei 2023		Collectiedoel: Kerk in Actie - Zending Pinksteren
Johanneskerk	10.00 uur	ds. B.J. van Haarlem en mevr. P. Zweers
	12.00 uur	pastor J. De Schepper (dienst De Kapel)
Kerk in Son	10.00 uur	dienst in de Johanneskerk
Kruispunt	10.00 uur	ds. W. Gugler
	19.00 uur	geen bijeenkomst
Ontmoetingskerk	10.00 uur	dienst in de Johanneskerk
Lutherse Gemeente	09.30 uur	ds. W.H.J. Boon

Collecte samen SAMEN Sa

U kunt uw collectebijdrage overmaken op IBAN nummer NL47 RABO 0373 7186 75 t.n.v. PGE-collecten onder vermelding van de afkorting van uw wijkgemeente (JK = Johannesgemeente, KP = Kruispuntgemeente en OK = Wijkgemeente-Zuid), de datum van de zondag en het collectiedoel.

Wie Wat Waar

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorzitter: dhr. H. Grootjans,
p/a Camphuysenstraat 4,
5615 KS Eindhoven, tel. 2985888,
e-mail: AK.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Scriba: vacant
e-mail: AK.scriba@pkn-eindhoven.nl

DIACONIE

Voorzitter: dhr. L.F. Steinhauer,
Hyacinthstraat 16, 5644 KC, tel. 2125023,
e-mail: CvD.voorzitter@pkn-eindhoven.nl
Secretaris: vacant
e-mail: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL62 RABO 0373 7369 32
t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Eindhoven o.v.v. uw doelbestemming
Protestfonds en financiële hulp: Kerkelijk Bureau,
tel. 2522575,
e-mail: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL12 RABO 0373 7369 59
t.n.v. Diaconie - Protestfonds

WIJKGEMEENTE EINDHOVEN-ZUID

Predikant: dhr. Tj. Huisman,
Heezerweg 229, 5643 KB,
tel. 8448177 / 06-15695919,
e-mail: tjhuisman27@gmail.com
vrije dag: zaterdag
Scriba: mw. S.A. Trapman,
Waterfront 135, 5658 SG, tel. 8424442,
e-mail: EHVZuid.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN wijkfonds: NL88 RABO 0373 7187 13
t.n.v. Wijkgemeente Eindhoven-Zuid - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming
IBAN bloemenfonds: NL87 RABO 0373 7369 67

Kerkbladbezorging:

Strijp-Gestel-Meerhoven:
dhr. T. Schneider, tel. 2518614
Stratum-Tongelre:
dhr. J. Trapman, tel. 2122482
e-mail: j.trapman@chello.nl

JOHANNESGEMEENTE

Predikant: dhr. B.J. van Haarlem,
Brunelleschiweg 8, 5624 CJ, tel. 2366339,
e-mail: bjvanh57@gmail.com
Predikant: mw. K.M. Wuijster,
Ithacastraat 28, 5631 JE, tel. 8795522,
e-mail: k.wuijster@gmail.com
Kerkelijk werker: mw. P. Zweers,
tel. 06-58774450
e-mail: kerkelijkwerkerpetra@gmail.com
Scriba: mw. A. Buitenhuis-Kreeft,
Chamonixlaan 19, 5627 LX, tel. 06-12392751,
e-mail: Johannesgemeente.scriba@pkn-eindhoven.nl
IBAN: NL66 RABO 0373 7187 21
t.n.v. Johannesgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

Kerkbladbezorging:

dhr. S. Nauta, tel. 2425633
e-mail: nauta.sjaak@gmail.com

KRUISPUNTGEMEENTE

Predikant: dhr. W. Gugler,
Vullingspark 6, 5591 DB Heeze,
tel. 2097623
e-mail: w.gugler@filternet.nl
Scriba: mw. I. Jansen-Smit, tel: 06 41251490
e-mail: scriba@xpunt.info
IBAN: NL13 RABO 0373 7187 05
t.n.v. Kruispuntgemeente - wijkfonds
o.v.v. uw doelbestemming

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE ZUID-NEDERLAND

Predikant: mw. S. Freytag, tel. 06-43955283,
e-mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
Scriba: dhr. T. Tempelaar, Amerlaan 2,
5626 BP, tel. 2623104,
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

KINDERDIENST/JEUGDWERK

Eindhoven-Zuid,
Floor de Nooij, tel. 2122563
e-mail: smits.de.nooij@hetnet.nl
Johannesgemeente,
Anneke van Wolfswinkel, tel. 06-16310093
e-mail: anneke.vanwolfswinkel@gmail.com
Kruispuntgemeente
Hanna Hardeman-van der Zwan,
e-mail: bertenhanna@gmail.com

STUDENTENPASTORAAT/TINT

Studentenpastor/life coach: mw. M.S. van Tuijl
e-mail: m.v.tuijl@tue.nl
TU/e Atlas
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
www.tint-eindhoven.nl
Scriba: dhr. W. Mak, Grondheuvel 20,
5685 AV Best, tel. 0499-310383,
e-mail: willem.mak@xs4all.nl

PREDIKANTEN/GEESTELIJK VERZORGERS

GGZE Grote Beek, mw. A. Bremmer,
tel. 06-83667851, e-mail: Alice.Bremmer@ggze.nl
GGZE Grote Beek, mw. I. Hyvärinen,
tel. 2970619, e-mail: ai.hyvarinen@ggze.nl
GGZE De Woenselse Poort, dhr. B. Veldhorst,
tel. 2613791, e-mail: bj.veldhorst@ggze.nl
MMC, mw. Petra Zweers, tel. 8889582
Petra.Zweers@mmc.nl
Severinus, mw. K. Seijdell, tel. 06-11403496,
e-mail: karin.seijdell@severinus.nl

INLOOPHUIS 't HEMELTJE

Voor informatie zie rechts onderaan op de
middenpagina's.

OPEN HUIS SINT CATHRIEN

Voor informatie zie rechts onderaan op de
middenpagina's.

KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant

Tel. 0800-0432 (gratis)
iedere dag van 14.00-20.00 uur

SENSOOR (SOS Telefonische Hulpdienst)

Tel. 0900-0767 of 040-2125566
24 uur per dag, 7 dagen per week emotionele
ondersteuning. Chat en e-mail: www.sensoor.nl
Info: www.sensoor.nl/brabant

Uitgave van de Protestantse Gemeente Eindhoven
pkn-eindhoven.nl
periode: 07-05-2023 t/m 03-06-2023

Jaargang 52, no. 5

Samen

Versijnt 10 maal per jaar

Adres Hoofredactie van SAMEN

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: samen.redactie@pkn-eindhoven.nl

Leden van de Hoofredactie van SAMEN

Wil van Egmond, Bert Jan van Haarlem,
Jaap Stooker en Joke Wytzes-de Bie

Attentie

Het volgende SAMEN-nummer:
04-06-2023 t/m 01-07-2023

Inleverdata t.b.v. het volgende SAMEN-nummer:

- **15 mei:** kopij voor het wijkbericht
bij de wijkredactie
- **17 mei:** complete wijkbericht
bij de hoofdredactie
- **10 mei:** kopij van schriftelijke reacties
op artikelen bij de hoofdredactie
- **17 mei:** kopij voor het overige gedeelte
bij de hoofdredactie

Kerkelijk Bureau

Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven
Geopend op afspraak
Telefonisch bereikbaar:
- maandag t/m donderdag van 09.00 – 11.30 uur
- telefoon: 040 252 2575
E-mailadres: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl

Protestantse Gemeente Eindhoven

IBAN: NL91 RABO 0373 7186 59 t.n.v.
Protestantse Gemeente Eindhoven
o.v.v. uw doelbestemming

Collectebonnen

U kunt een veelvoud van € 20,00 storten op
IBAN: NL69 RABO 0373 7186 67 t.n.v.
PGE - Collectebonnen o.v.v. adresgegevens
en aantal bonnen van €1,- en/of €2,-.
De bonnen worden u daarna zo spoedig mogelijk
toegestuurd.

Kerkblad SAMEN

IBAN: NL03 RABO 0373 7186 91 t.n.v.
PGE - Kerkblad SAMEN o.v.v. gift SAMEN

Indien een artikel uit dit kerkblad wordt
overgenomen, dan met bronvermelding.
Op de foto's rust copyright.
Alle herkenbare personen op foto's hebben
hun toestemming voor publicatie verleend.

E-mailadres PGE-website

web.redactie@pkn-eindhoven.nl

Drukwerk: Snep

Geloven op moeilijke momenten



Geloven is niet altijd makkelijk, zeker op momenten dat we tegenspoed ervaren. Bij zulke gebeurtenissen kan het moeilijk zijn om je geloof vast te houden en kun je gaan twijfelen aan je geloof.

Het nummer 'Hallowed be thy name' van Iron Maiden schetst zo'n situatie. Het nummer gaat over een man die gevangen is gezet en geëxecuteerd zal worden. De man is gelovig en heeft altijd geloofd in God en het hiernamaals, maar in de aanloop naar zijn laatste adem merkt hij dat hij twijfelt aan zijn geloof. De man begint zich af te vragen of er wel echt iets na de dood is en of hij zich niet in een slechte droom waant. De man wordt overspoeld door vragen en angsten over wat er na de dood is, en wordt huilend naar de buiten geleid. Terwijl hij door een bewaker naar zijn einde wordt gebracht hoort hij een andere man "God zij met u" naar hem roepen. Hier kijkt de man van op. Als er een God is waarom laat deze hem dan in de steek? Waarom wordt hem als onschuldig man het leven benomen? De man denkt nog eens na en spreekt zichzelf moed in. Hij gelooft toch in God en het eeuwige leven, dan heeft hij toch niets te vrezen? Het nummer eindigt

Het nummer is te vinden op YouTube.

*Tears flow, but why am I crying?
After all, I'm not afraid of dying
Don't I believe that there never is an end?
As the guard march me out to the courtyard
Somebody cries from a cell, "God be with you"
If there's a God, why has he let me go?*

met de laatste woorden van de man: "Geloof mijn woorden, mijn ziel zal voortleven. Maak je om mij geen zorgen want ik ga kijken wat er na de dood is." Ook voegt de man eraan toe dat hij beseft dat het leven op aarde een illusie is, terwijl hij zich voorbereidt op zijn reis naar de andere zijde.

Ik haal als les uit dit nummer dat het niet raar is om aan je geloof te twijfelen. Er zijn momenten en gebeurtenissen waarbij ons geloof beproefd wordt en dit kan leiden tot twijfels. We kunnen net als de man in het verhaal ons geloof terug vinden, maar het is ook mogelijk dat we ons geloof tijdens zulke momenten verliezen. Vaak vinden we ook steun bij familie en vrienden die ons kunnen helpen bij de verwerking van gebeurtenissen. Als we er aan

toe zijn kunnen we altijd terug keren naar God en proberen te begrijpen waarom we ons in de steek gelaten voelden.

Persoonlijk merk ik ook dat ik erg twijfel aan mijn geloof. Door een aantal turbulente jaren met veel gebeurtenissen ben ik me gaan afvragen of er echt een God is aan wie ik kan vragen om me kracht te geven om door te gaan en het onvermijdelijke te accepteren.

Ik hoop dat ik dit vertrouwen terug kan vinden.

Jacobien van Haarlem